

Laatdienst: 3 april 2010 / Vesper op de avond voor Pasen
Lutherse Kerk, Oudergracht, Alkmaar

Voorganger: Gonny Loman

Tekst: Johannes 20, 1 – 18
Lied: God weet komt het goed... t: Huub Oosterhuis

korte meditatie over Pasen

God weet komt het goed !... die bede, verzuchting, die hoop,...
God weet komt het goed !... is het verlangen van Pasen, de kern..., de bron.
Elk jaar opnieuw wordt overal ter wereld gebeden en gezongen,
overal zijn plaatsen waar mensen samenkomen met eenzelfde verlangen,
eenzelfde hoop: God weet komt het goed...
En al die mensen, overal over de wereld,
gedenken de laatste dagen het bestaan van Jezus Messias drie dagen,...

Drie dagen: witte donderdag (het laatste avondmaal),
goede vrijdag (de tocht naar Golgotha en de kruisdood)
en Paaszaterdag (de dag van wachten en waken).
Waken, bidden,... God weet komt het goed....
Komt er een einde aan dood en verderf,..... een einde aan onderdrukking, oorlog,
kindermoord, ... uitbuiting, ... kindermisbruik en machtsmisbruik,
een einde aan ziekte, ... pijn, ... angst, ... lijden, ... uitzichtloosheid, ... ??
waken en bidden, en hopen...
God weet komt het goed !!

zingen: God weet komt het goed...

vervolg meditatie...

God weet het komt goed !!
Licht overwint de duisternis, er is bevrijding en uittocht...
Woorden die niet bestonden, ze klinken als ik luister...
Ik hoor ze als ik wil verstaan, ... als ik opsta tegen de dood, ...
Woorden die niet bestonden, maar ze bestaan:
rechtvaardigheid, vrede, licht, leven, bevrijding, liefde, ...
woorden die niet bestonden, ...
Heel voorzichtig breken ze baan, als ik de kans geef, de aarde omwoel,
de wortels ruimte geef, en ze koester...
Woorden die niet bestonden, maar ze bestaan

Het is al een keer gebeurd, een mens door de dood heen...
God weet het komt goed,
een rechtvaardige wereld waar de dood niet heerst...

De nacht ligt nog voor ons, de duisternis is nog niet voorbij...
daarom bidden en zingen wij;
Zingen, want zingen is gemeenschapsoefening, ...is menselijke communie.
zingen is samenhang, we geven elkaar de toon aan,
reiken elkaar het woord, houden elkaar op adem...
En we bidden; bidden is het uithouden in de duisternis,
is hopen, dromen..., geloven..

De dagen lengen, de bomen botten uit, het leven baant zich een weg...
en wij zingen en bidden ons door de nacht heen...
de nacht die onweerstaanbaar een nieuwe morgen in zich draagt...
God weet het komt goed !!
Woorden die niet bestonden, dachten we, maar ze bestaan !!